

Aangezien we momenteel minimaal contact hebben met (nieuwe) collega's steun ik Siska's initiatief om hier wat over mezelf te vertellen.

Ik ben Janny, kom van het Grunninger land maar woon al heel wat jaartjes met veel plezier in Haulerwijk.

Ik ben getrouwd met Max, samen hebben we dochter Marjan en zoon Martin en zijn we inmiddels ook pake en beppe van Lisa.

Ja Beppe zeg ik, maar deze "beppe" beheerst de taal nog steeds niet zo dat ze het aandurft om het ook te spreken, ik wil het natuurlijk wel goed doen, trouwens...soms wel stiekem in de taxi tegen de kinderen in m'n school route ☺ □

School vervoer is wat ik voornamelijk, met veel plezier, doe bij Taxi Kort.

In m'n vrije tijd wandel ik graag, ook tuinieren, dansen en lezen zijn zijn bezigheden waar ik van kan genieten.

Ook wel noemenswaardig is m'n voorliefde voor de kleur blauw, en daar draaf ik al zeg ik t zelf soms wel aardig in door...

